



AREOPAGOS

Nyhedsbrev No. 20.

DANMISSION

Kære Kina venner,

april 2014

Hermed første nyhedsbrev i 2014

Tak til alle jer, der har bidraget til indholdet og fordi jeg må regne med jeres medarbejderskab også fremover. **Kinafokus hjemmesiden holder flyttedag.** Vi har endnu ikke fundet den rigtige placering, men indtil det sker, kan vi findes på: [www.Areopagos.dk](http://www.Areopagos.dk) og herefter finder i os i øverste bjælke til højre. Velkommen.

Mange hilsener fra Kinafokus,  
Jørgen Nørgaard Pedersen  
[kinafokus@areopagos.dk](mailto:kinafokus@areopagos.dk)

---

## Indhold

<b>Kina har fået en Ph.d. i Grundtvig.....</b>	<b>side 1</b>
<b>Areopagos medarbejdere besøger Kina.....</b>	<b>side 2</b>
<b>Styrelsen på besøg i Hong Kong, Kunming og hos Miao folket.</b>	<b>side 5</b>
<b>Scandinavia Chinese Christian Church in Oslo by Xida Chen</b>	<b>side 6</b>
<b>Gæstepræst i den kinesiske menighed i København.....</b>	<b>side 7</b>
<b>Nyrenoveret Yugyang kirke i Dalian fejrer 85 års jubilæum...</b>	<b>side 7</b>
<b>Home of Grace i Nanjing - Hjælp kinesiske forældre .....</b>	<b>side 7</b>
<b>Større rum og frihed som kunstner i Kina.....</b>	<b>side 8</b>
<b>Boganmeldelse ved Knud Jørgensen .....</b>	<b>side 9</b>
<b>Kalender .....</b>	<b>side 10</b>
<b>Nye kirker bygget i Kina i marts måned.....</b>	<b>side 11</b>



### Ph.d. i Grundtvig.

WEN GE, som er lektor ved præsteseminariet i Nanjing, forsvarede i slutningen af januar med succes sin Ph.d. om Grundtvig. I sit forsvar understregede Wen Ge at Grundtvigs kirke- og samfundstænkning er yderst relevant for Kinas kirke i dag.

Herfra ”Nyhedsbrevet” lykønsker vi Wen Ge, og til jer, der kunne tænke sig at sende ham en hilsen, er hans mail adresse:

[wenge@hotmail.com](mailto:wenge@hotmail.com)



## Notater etter Kinatur i regi av Areopagos.

Wen Ge fra Nanjing, inviterte Dorthe Davidsen Langås, Inga Provstgaard Mogensen fra Danmark og Therese Gabrielsen og Grethe Raddum fra Norge på en bedre middag.

Areopagos ønsket å investere i at styre og nye medarbeidere skulle bli kjent med våre partnere i Kina ved selvsyn, og mars måned ble derfor stående i Kinas tegn. Tre medarbeidere, fra både Danmark og Norge, som hadde begynt i Areopagos i løpet av 2013, fikk være med Grethe Raddum på tur til Shanghai, Nanjing, Kunming og Hongkong, og fikk oppleve Midtens Rike og dets gjestfrie mennesker.

Styret for Areopagos fikk halvannen dag på Tao Fong Shan i Hongkong og tre fulle dager hos TCG Nordica i Kunming. Jeg tror de fikk plantet levende inntrykk i god hjertejord.

### Nanjing KFUM/KFUK

Home of Grace og Truls' Eco Garden er "vårt" arbeid i Nanjing. Hovedprosjektet består i å etablere en utdanning for personale som arbeider i institusjoner for psykisk utviklingshemmede. Det aller første kurstilbudet ble gjennomført i 2013, og så ble masse erfaring samlet. Fra mars i år er man i gang med kurs nr 2, og alt nå vet en langt mer hva en skal undervise i og dessuten hvem som er gode til å formidle, ikke bare det teoretiske, men også noe praktisk. Vi har etter hvert forstått at det er det praktiske som det er vanskelig å finne gode lærere til.

Det kinesiske handikapforbundet, Disabled Peoples' Federation, er en viktig partner i å etablere denne kurspakken, og det er ledere fra dette forbundet som skal besøke Danmark på studietur til høsten. De vil forsøke å komme første uke i september, og det skal bli spennende å se hva som kan komme ut av et slik besøk.

### Wen Ge tilbake i Nanjing.

Wen Ge fra Nanjing Union Theological Seminary, NJUTS, som har bodd i Danmark og tatt en doktorgrad om Grundtvig, inviterte på middag på en flott restaurant. En flott kveld med samtale om Danmark, Grundtvig og livet tilbake i Kina.



Amity har sitt hovedkontor i Nanjing. De har også arbeid blant psykisk utviklingshemmede, og har etablert vernet bedrift blant annet i et bakeri og på Amity's egen kafe. **Dorthe og Inga** falt for veggmaleriet på kafeen.

I Nanjing, måtte Grethe, som alltid, på besøk til Avantgarde Library, en bokhandel som er kjent over hele Kina. Bokhandelen publiserer mange egne bøker, og her er både brukt bøker og kafe, hvor en kan sette seg ned med en god bok.

Og det aller mest spesielle, er at når du går ut av bokhandelen, lyser et stort kors mot deg.  
Kina er mangfoldig.



I Nanjing befinner også verdens største bibeltrykkeri seg. Det er Amity som driver det. Det støttes av bibelselskaper over store deler av verden og de trykker bibler og ellers kristen litteratur.

### Kunming og TCG Nordica.



I Kunming står alltid TCG Nordica i sentrum når Areopagos kommer på besøk.

Så også denne gangen.

Siden i fjor har **Judy og Truls Thonhaugen**

vært seniorvolontører ved Nordica. Judy har hatt som sitt særlige ansvar å bidra til diakonalt arbeid blant en av minoritetsfolkene, ikke langt utenfor byen.



Vi møtte pastor Zhong fra Miao-folket, og han ønsker å hjelpe skolebarn ved å starte barnehage for førskolebarn. Han ser også at nesten alle ungdommer reiser til Kunming for å finne arbeid, men siden de ikke har noen yrkesutdannelse, ender de opp som ufaglærte helt i bunnen i forhold til både lønn og status. Kan vi bidra til at de får en utdannelse som gjør at de klarer seg bedre? Det første vi ønsker å hjelpe dem med er et ukeskurs der mange fra landsbyene sitter sammen i grupper og forsøker å finne ut sammen hva slags ressurser de faktisk selv har, hva de ønsker å prioritere. Så håper vi at de i fellesskap kan finne ut av prioriteringene.

Seminaret i Kunming har vært på flyttefot de siste årene. Tidligere hadde de eget bygg på egen tomt, men så skulle byen bygge veg, og seminaret måtte vike. De leide derfor lokaler oppe i etasjene i et nytt kirkebygg. Men så fikk de etter hvert ny jord fra staten, og plutselig fikk de



beskjed om at de måtte få fortgang på bygginga for ikke å miste tomta.

Slik ser planene ut for seminaret, og de er godt i gang med alle tre bygg, og meninga er at de skal være innflyttingsklare til tidlig høst. Den kinesiske stat har bevilget store summer, og de regner med at ledelsen vil bli delt mellom en kirkelig leder og en som har partiboka i orden. Det kan bli to gode ledere som samarbeider godt, og det er et bønneemne framover.

Møtet med de kristne kunstnerne, som har fått sitt åndelige hjem på TCG Nordica var viktig, og vi fikk del i troshistorien til flere av de som hadde besøkt Skandinavia både i 2013 og i år. Vi ble også utfordret til å selv dele hva vi har fått oppleve med Gud.

Styret kom til Kunming via Hongkong, mens de fire jenter som startet ut fra Shanghai, avsluttet på Tao Fong Shan.



Tao Fong Shang ble vi tatt vel imot av **Birgit og Erik Bitsch Nielsen** fra Lemvig. De har vært seniorvolontører siden i fjor høst og er nå varme i trøya. Erik blir regelmessig bedt om å delta som predikant ved gudstjenestene både på engelsk og kinesisk. Og begge er vertskap for skandinaver, så vel som kinesere og alle andre som kommer til Pilgrims Hall.

Våre svenske gutter, David og Linus, som holder til i Ascension House, har også fått ny leder. Den nye direktøren for Bridge and Dialogue Division på TFS Christian Center, heter **Tong Wing Sze**. Hun har tatt på seg ansvaret for å få Ascension House til å begynne å fungere igjen, noe David og Linus er glade for. En kinesisk volontør har også flyttet inn, og menigheter i Hongkong er engasjert. Noen ryggsekk-turister har igjen funnet vegen til Ascension House, og ny facebook side er etablert.

<https://www.facebook.com/ascensionhousehk?fref=ts>



Jeg avslutter med bilde fra korset på Tao Fong Shan. Det er godt at korset fortsatt står tydelig plantet over folkemylderet i Hongkong.

Dette er blitt små glimt fra Midtens Rike, der Areopagos fortsatt er takknemlige for å få stå sammen med brødre og søstre i mange ulike sammenhenger.

Med vennlig hilsen Grethe Raddum

## Styrelsen på besøg i Hong Kong, Kunming og hos Miao folket af Heinrich Pedersen.

Fra den 10. til den 17. marts var styret på besøgstur i Asien. Først besøgte vi Tao Fong Shan, hvor vi mødte medarbejderne ved de afdelinger arbejdet på centret er inddelt i. Ved disse møder fik vi et godt indblik i de forskellige arbejdsgrøner, og de mange ting der foregår på og ud fra Tao Fong Shan. Det var travle dage, da vi selvfølgelig skulle hele vejen rundt,.

Inden vi tog flyet til Kunming, nåede vi et kort besøg på Lutheran Theological Seminary, hvor vi mødte både studerende, lærer og ledelsen.



Vel ankommet til Kunming, boede vi tæt på TCG Nordica, hvor vi mødte medarbejdere, volontører og brugere af stedet. Det gjorde et stort indtryk at lytte til vidnesbyrdet fra nogle af de unge kinesiske kunstnere, der på Nordica havde fundet mulighed for at forbinde deres kunstart med det kristne evangelium. Hvis nogen på forhånd var i tvivl om Nordicas berettigelse, var man det ikke efter det møde.

Vi fik også lejlighed til at besøge en Miao landsby og de dejlige mennesker, der boede der. Når man kommer fra storbyen Kunming med alt, hvad et storbyliv medfører, i bagehovedet, og så kommer ud til en stille bjerglandsby, så fornemmer man lidt af de enorme forskelle, der er i Kina. Ikke kun på levevilkår, men også på kultur og sprog. Det medfører selvfølgelig også stor forskel på kristent menighedsliv.

De kristne Miao folk som vi mødte, sang for os, og vi sang for dem, så gennem sangen oplevede vi faktisk det kristne fælleskab, på trods af store forskelle i sprog og kultur, der også er mellem Kina og Norden.

Alt i alt, et travlt besøg, men med et møde med nogle fantastiske mennesker og et godt indblik i en del af det arbejde Areopagos er involveret i. (Heinrich Pedersen)



## 北欧华人基督教会奥斯陆福音堂

Scandinavia Chinese Christian Church in Oslo (Scccoslo) by Rev. Xida Chen,



On March 8-9 there were 8 Chinese people baptized in Oslo.

They are students, teenage girl, professional worker and those who came to marry to the Norwegians. Everyone has a touching story about how they have met Jesus who loved them, guided them and saved them. Thank God for his wonderful salvation in Christ. Congratulations! (6 were presented in the picture together with Pastor Chen and Evangelist Zili Xiao)

Every year the youth and young adults fellowship-Alive Fellowship organizes a ski trip to Geiro. This year there were about 50 young people from the Sccc Oslo, Christian fellowship in Bergen attended. They had a wonderful time not only in learning skills, but in fellowship life of young Christians in the beautiful nature. (see picture)



In April 25-27 the Scccoslo is going to having a special seminar about how to share the gospel with students born after 90s who are the new generation with very different culture and spiritual needs. We will invite a guest speaker from Ambassador for Christ in Los Angles who has been working on the area for years.



The second week of July of the year will be the Summer Camp joint by congregations and fellowships and Christian groups from different parts of Nordic countries. There will be about 450 people come to listen to the Word of God, having fellowship together. There are often about 20-30 people being baptized in the open lake. Now we have 5 congregations, 2 in Norway, 2 in Sweden and 1 in Helsinki. In addition, there are 2 fellowship in Gothenborg and Uppsala that are full members, and fellowship in Bergen and Trondheim are close connected. (Xida Chen)

Fra en tidligere dåb

### **Gæste-præst i den kinesiske menighed i København.**

Den kinesiske menighed har siden sidste forår været uden fast præst. Det er sandsynligt, at dette ikke vil ændre sig i nærmeste fremtid, idet det er meget vanskeligt at skaffe præster til de kinesiske diaspora-menigheder. Men menigheden klarer sig alligevel godt. Fire lægledere er under uddannelse i at lede gudstjenesterne og prædike. Ind imellem medvirker danske gæstepredikanter. Og så vil man med mellemrum få god hjælp udefra af erfarne præster, der nu er pensionerede og som har mulighed for at bruge nogle måneder i Danmark. Sidste sommer var der således en Malaysisk gæstepæst i tre måneder. Og dette forår har menigheden en kinesisk præst fra London på besøg i tre måneder. Han hjælper til med gudstjenester, undervisning og pastoral omsorg. Vær gerne med i forbøn for menighedens fortsatte liv og vækst. Alle er velkomne til at deltage i menighedens gudstjenester, der afholdes på Amager, Kirkegaards vej 21, hver søndag kl. 9.30-11. Alle gudstjenester bliver oversat til engelsk. Følg med på kirkens hjemmeside: <http://www.ccic.dk/>.

### **Nyrenoveret Yuguang Street Church i Dalian.**

Mange af deltagerne fra Danmissions Kinarejser har besøgt denne kirke. Vi har deltaget i gudstjenester og fester for unge og gamle og nu er kirken altså blevet renoveret samtidig med, at kirken fejrede 85 års jubilæum. Se flere billeder her:

<http://www.dl3927.com/picture.php?id=24#p=sbe9cnpf>



### **Hjelp kinesiske foreldre.**

Vi har skrevet en del om Home of Grace i Nanjing i A-posten tidligere. Nå har du mulighet til å bidra til at mennesker med spesielle behov i dagsenter-prosjektet får et godt liv – også når foreldrene dør.

I Kina gjør ettbarnspolitikken at mennesker med psykiske utviklingsvansker ofte står uten sikkerhetsnett når foreldrene dør. Altfor mange lider og ender opp som hjemløse. Nå gir et stort dagsenterprosjekt helt nye muligheter for unge og voksne med spesielle behov.

– Prosjektet er et foreldreinitiativ. De kom de til meg og sa at «vi må gjøre noe for våre barn, så dei greier seg uten oss». Nå er foreldrene støttespillere for hverandre, barna sine og prosjektet. Sammen skaper vi store forandringer her i Nanjing, sier Li En Lin, generalsekretær i Nanjing KFUK Dagsenterprosjektet i storbyen Nanjing driver mønstersenteret «Home of Grace», praksisgården Truls ECO Garden og utdanner personell til 68 splitter nye dagsenter over hele byen. Det drives av Areopagos og Nanjing KFUK i samarbeid med det kinesiske handikapforbundet og myndighetene. Prosjektet er godkjent og støttes av Norad.

Les mer om Home of Grace [her](#)

## Større rum og frihed til at være anderledes som kunstner i Kina af Inga P. Mogensen.

Hanne (29 år) og Knut Ove Nygård (33 år) har siden august 2013 været udsendt som volontører til TCG Nordica. Hanne har tidligere arbejdet på museet for Samtidskunst, Oslo og sideløbende udviklet sin egen karriere som kunstner. Knut er uddannet ingeniør. Hanne fortæller om deres erfaringer indtil nu:

Vi kendte egentlig ikke Areopagos, men da vi begge havde lyst til at rejse ud, søgte vi på nettet, faldt over Areopagos hjemmeside og muligheden for at komme på TCG Nordica. Selv om vi var sent ude, lykkedes det os efter et par interviews at få det på



plads, og vi følte, at det så var meningen, vi skulle afsted. Knut måtte sige sit job op, og arbejder her med tekniske ting, lys og lyd og sådan. Jeg gør egentlig meget af det samme som hjemme, viser børnegrupper kunst, laver grafik og layout. Vi skulle dække 50% stilling tilsammen og så skulle jeg resten af tiden arbejde med min egen kunst.

### **Kunstmiljø i Oslo og Kunming**

Kunming er langt under Beijing hvad angår samtidskunst. Man kan ikke gå på museer og lignende, som jeg ville have gjort i Norge, men Luo Fei, lederen af Gallery Department på TCG Nordica er vældig engageret og skaber rum for mere samtidskunst og refleksion. Jeg har mødt en række kunstnere her og deltaget i workshops- det er utroligt spændende. Min erfaring er, at unge norske kunstnere ikke er så engagerede, men går op i detaljer. Det er lidt dødt. Mange ting opleves som uvæsentligt, trangt og firkantet, konceptuelt og filosofisk. Ideerne ligesom bare recirkulerer. I Kina er der store problemer og en masse at tage fat på, selv om der er censur problemer for kunstnere. Det gør, at der ikke nødvendigvis laves bedre kunst, men det føles mere levende her. Der er et større rum og plads til at være anderledes.

### **Krav til volontører**

Kina er meget anderledes end Norge og Skandinavien. Der er ikke et år, hvor du får det samme som i Norge. Der er ikke en masse cafeer. Det er meget anderledes. Men jeg oplever generelt en større åbenhed her. Hvis man tør og er fleksibel, så får man meget. Her i Kina har jeg fået flere nye tanker. Samtidig kan det være lidt vanskeligt at komme tæt ind på kineserne. Men Kina er fascinerende. Man må være lidt voksen for at være volontør her. Tingene er vanskeligere end hjemme. Er man 20 år og vil have et lidt sjovt år, så er det ikke nødvendigvis her, man får det. Det er vanskeligt med sproget, når så få kinesere kan engelsk. Men hvis man ligesom er åben for disse ting, så vil jeg absolut anbefale et volontør år i Kina. (Inga P. Mogensen, Areopagos)

**Knud Jørgensen** har skrevet anmeldelsen af denne særdeles interessante og spændende bog/hæfte om kirken i Kina, der kan varmt anbefales til alle, der ønsker at vide mere om en ”Ny kirke i en ny verden og et nyt Kina”.

Bogen er på 19 sider og kan downloades på følgende: <http://us2.campaign-archive1.com/?u=14741411b49b6bc06b54b7960&id=8adb8432e2&e=43c8b7acaf>



China's Next Generation: New China, New Church, New World' er forfattet af Luis Bush og Brent Fulton, i samarbejde med 'en kristen medarbejder i Kina'. Bogen er på 40 sider og er hurtigt læst – på een måde; på en anden måde er det en bog, man må arbejde lidt med. Forfatterne hører til i den såkaldt evangelikale lejr; man kan derfor vælge at placere bogen i den bås, men måden de skriver på stemmer ikke med et sort-hvidt skema. Jeg har de sidste år læst meget og meget forskelligt om Kina og om kirke og tro i Kina. Denne lille bog giver faktisk et overblik, som samler og svarer til, hvad jeg har læst på forskellige steder, men her samlet i en nuanceret og balanceret kortversion.

Bogens konklusion peger på noget centralt: Nogen har engang sagt, at alt er sandt et eller andet sted på et eller andet tidspunkt i Kina. Der er således steder i Kina hvor troende stadig forfølges for sin tros skyld, men der er så mange flere steder, hvor folk kan tilbede i frihed. Der er tilmed firmaer, som foretrækker at ansætte kristne på grund af deres integritet og etik. I en af de store byer på Østkysten er mere end 10 % af indbyggerne kristne og mange forretningsfolk er troende.

Eller: Der er steder i Kina, hvor der er bittert fjendskab mellem husmenigheder og registrerede tre-selv kirker, men der er samtidig tusindvis af husmenigheder, som fortsætter uhindret. Mange ledere fra husmenigheder diskuterer åbent med repræsentanter fra regeringen og har lov til at leje og købe lokaler. Og der er byer, hvor husmenigheder og Tre-selv menigheder samarbejder, og hvor husmenigheder holder gudstjeneste i Tre-selv kirker.

Bogen giver på få sider hurtige tegninger af en dramatisk urbanisering, hvor over halvdelen af landets befolkning bor i byer, og hvor 250 millioner udgør en såkaldt 'floating population', mennesker, der bevæger sig frem og tilbage fra land til by. Dagens Kina er et medie- og teknologisamfund, hvor mobiltelefonen og internettet bruges af over en halv milliard mennesker. I det nye Kina fører urbaniseringen til et kaos i holdninger og værdier: Skilsmisser, ungdomsdesparation, børn, som mangler modeller (fordi forældrene er rejst til storbyen) – 37 % af de unge i de større byer har forsøgt at begå selvmord.

Midt i dette nye Kina lever kirken – den officielle Tre-selv registrerede kirke, traditionelle husmenigheder især på landet – husmenigheder, som opstod under og efter kulturrevolutionen (1966-1976) og som siden er vokset dramatisk og har oplevet store vækkelser. Og som en tredje hovedstrømning, de ikke-registrerede menigheder i byerne – menigheder, som i hovedsagen består af første-generationstroende. Denne tredje hovedstrøm tog for alvor fart efter de store demonstrationer på Tianamen Square i 1989, hvor regeringen slog hårdt ned på studenter og intellektuelle. Fra da af begyndte mange studenter, universitetslærere og intellektuelle at spørge efter noget, som kunne fylde 'the empty blackboard' og efter værdier, som kunne løse landets moralske krise. Det er især disse grupper, Institute of Sino-Christian Studies (ISCS) i Hong Kong har kontakt med via de store universiteter.

Jeg anbefaler varmt, at man læser denne lille bog evt. downloader den, og at man tager den med ind i vort engagement for samfund og kirke i Kina. (Knud Jørgensen)



## Kalender

**Kina Kredsen mødes lørdag den 3. maj 2014 kl. 12.30 på Danmission, Strandagervej 24, Hellerup.**

Sognepræst Peter Buch giver 3 billedmeditationer over forskelligheder mellem dansk og kinesisk kultur, hvor netop forskellen kan tale til vore sind.

Ved to-tiden har vi generalforsamling hvor vi efter formandsberetningen skal tage stilling til hvordan vi fortsætter i Kinakredsen. Vi håber på en engageret og medlevende samtale om dette og det er de fremmødte på mødet der bestemmer om næste spadestik skal tages. Som til alle ordinære generalforsamlinger vil budget og regnskab blive fremlagt, samt navne på bestyrelsesmedlemmer og andet der plejer at vedrøre en generalforsamling. Se helt program side 11

**Kinafokus møde i Aarhus den 20. september 2014 i Møllevangskirken**  
Nærmere program udsendes senere.

## Årsmøde/Medlemsmøde i Areopagos lørdag den 26. april 2014

Hvis du er i Aarhus lørdag den 26. april, kan du komme med til årsmøde i Areopagos' medlemsforening.

Alle Areopagos-interesserede er meget velkomne til at deltage ved årets medlemsmøde og generalforsamling, som finder sted lørdag den 26. april kl. 11-17 i Møllevangskirken i Aarhus.

Dagen byder blandt andet på et besøg af Christian Morimoto Hermansen, som er associeret missionær til Areopagos og arbejder på et universitet i Japan. Ved medlemsmødet vil han fortælle om sit arbejde og forholdene i Japan.

Der bliver selvfølgelig også rig lejlighed til at drøfte vores arbejde og mulighed for at komme med gode input, kommentarer og idéer.

I forbindelse med generalforsamlingen, som afslutter medlemsmødet kl. 15-17, vil der være valg til Areopagos' Landsudvalg. Stemmemateriale bliver udsendt til alle Areopagos-medlemmer cirka 2 uger før medlemsmødet. I det brev kommer også det endelige program for medlemsmødet - som selvfølgelig også bliver offentliggjort her på siden.

Men sæt allerede nu X i kalenderen den 26. april! Du er meget velkommen - også selvom du ikke er medlem (endnu).

**Følgende kirker** er alle indviet i marts måned. Lad os tage disse menigheder med i vores forbøn. Gå selv ind på nettet og se flere fotos og detaljer fra disse nyåbnede kirker.

(1) Yaogou Church at Sihong County in Jiangsu Province dedicated on March 17

<http://www.ccctspm.org/lianghuishigong/2014/325/14325584.html>



(2) Hongen church at Jiangbei district, Ningbo city, Zhejiang Province on March 26

[http://www.ccctspm.org/news/lo\\_ex/2014/328/14328355.html](http://www.ccctspm.org/news/lo_ex/2014/328/14328355.html)



3) Shengwangtai Church at Ruyang County, Henan Province on March 24

[http://www.ccctspm.org/news/lo\\_ex/2014/326/14326945.html](http://www.ccctspm.org/news/lo_ex/2014/326/14326945.html)



(4) Kanghe Church at Dongyuan County, Guangdong Province on March 21

[http://www.ccctspm.org/news/lo\\_ex/2014/325/1432574.html](http://www.ccctspm.org/news/lo_ex/2014/325/1432574.html)



(5) Puen Church at Pei County in Jiangsu Province, March 28.

<http://www.gospeltimes.cn/news/30106/%E5%BE%90%E5%B7%9E%E5%B8%82%E6%B2%9B%E5%8E%BF%E9%99%88%E6%9D%A8%E6%A5%BC%E5%9F%BA%E7%9D%A3%E6%95%99%E6%99%AE%6%81%A9%E5%A0%82%E7%8C%AE%E5%A0%82>

## ÅRSMØDE i KINAKREDSSEN

Lørdag, 3. maj 2014 kl. 12.30 i Danmissions historiske lokaler, Strandagervej 24, Hellerup.

For at gøre det enklere, spiser vi først en medbragt frokost. Te, kaffe og vand kan fås gratis.

Sognepræst Peter Buch giver 3 billedmeditationer over forskelligheder mellem dansk og kinesisk kultur, hvor netop forskellen kan tale til vore sind.

Ved to-tiden har vi generalforsamling hvor vi efter formandsberetningen skal tage stilling til hvordan vi fortsætter i Kinakredsen. Vi håber på en engageret og medlevende samtale om dette og det er de fremmødte på mødet der bestemmer om næste spadestik skal tages. Som til alle ordinære generalforsamlinger vil budget og regnskab blive fremlagt, samt navne på bestyrelsesmedlemmer og andet der plejer at vedrøre en generalforsamling.

### **14.00 Generalforsamling**

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Drøftelse og godkendelse af beretning
5. Emner til oplæg på Repræsentantskabsmødet
6. Årsregnskab 2013 fremlægges til godkendelse
7. Forslag til budget og kontingent 2014
8. Valg af bestyrelse
9. Valg af revisor
10. Valg af repræsentant til Danmissions Repræsentantskabsmøde lørdag d. 6. september – søn., 7. september 2014.
11. Eventuelt

Der er kaffe/te ved 3-tiden. Pris 10 kr. Der plejer at være hjemmebagt til kaffen:)